



de Stentor

nieuws vanuit jouw wereld

Cadeautje van chocolade voor Canadese veteranen

door **Bert Felix**

.....
APELDOORN – Bijna 150 Canadezen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland hebben gevochten, krijgen zaterdag een speciaal vervaardigd blik met zogenoemde kattentongen. De chocolade was tijdens de bevrijding een luxe, vaak door geallieerden uitgedeeld aan de Nederlandse bevolking.

De veteranen krijgen de blikken met chocola van de Stichting Liberation Route Europe (SLRE). De overhandiging van het cadeau, door onder anderen directeur Victoria van Krieken van de SLRE, gebeurt in het bijzijn van Prinses Margriet. Van Krieken noemt het een bijzonder moment. „Deze veteranen zijn waarschijnlijk voor het laatst in Nederland. Wij zijn vereerd dat we op deze manier onze dankbaarheid mogen tonen voor hun heldendaden destijds.

De overhandiging van het cadeau aan de veteranen vindt plaats na het Liberation Festival in Omnisport, dat rond 15.30 uur is afgelopen. Op de blikken chocolade prijkt ook het logo van het fonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg). Mede door de steun van dit fonds is de Liberation Route Europe uitgegroeid tot een succesvol internationaal project dat de herinnering aan de bevrijdingsjaren 1944 en 1945 levend houdt. De SLRE heeft het initiatief voor de ‘Thank you’-actie genomen in samenwerking met Gerrit Staal, de man achter het Airborne Beer. Tijdens de grote herdenkingen van Operation Market Garden vorig jaar doneerde Staal van elke door hem verkochte fles bier een euro aan de stichting, waar de blikken met kattentongen mede uit zijn betaald. „Ik ben dankbaar dat deze veteranen mede dankzij ons opnieuw in het zonnetje worden gezet”, zegt de bierbrouwer.